

De Middenbeemster bijen-, natuur- en plantenmarkt 2006



198 Ton Thissen

Noordelijker dan Middenbeemster wordt er in Noord-Holland geen bijenmarkt gehouden. Vandaar dat deze overzichtelijke markt zich in de belangstelling van velen mag verheugen. Vanuit Den Helder en Schagen, maar ook vanuit de Zaanstreek en natuurlijk uit het directe Beemsterommeland weet men de voorjaarsbijenmarkt op de oude veemarkt in Middenbeemster te vinden. Het is er gezellig druk tussen de rijen ijzeren stangen waaraan in vroeger dagen het te verhandelen vee gebonden stond. Het geheel wordt overkapt door een paar rijen op dit moment uitlopende lindebomen. Want het is begin mei 2006 en na een heilige ochtend breekt om een uur of half 10 de zon door. Het terras van café 'De Oude Munt' schrikt er bijna van. Zoveel gasten tegelijk was het de afgelopen maanden niet gewend.

Zoals de meeste markten is ook de Middenbeemstermarkt een vrijage aangegaan met diverse natuurverenigingen en plantenkwekers. Een doorsneenatuurliefhebber vindt er dus van alles van zijn gading. Hij hoeft daarvoor niet per se imker te zijn. Natuurlijk is er honing te koop (€3,- per pot van 450 gr.) maar er zijn ook jams en geleien in de aanbieding en vooral veel planten waar de bijen wel en niet op vliegen. Aan de kop van de markt treffen we Jan Buis uit Noordbeemster die een bijenvolk heeft staan (een stikvolle 10-ramer) waarop vermeld staat dat die voor €125,- is verkocht. Hij heeft trouwens ook wintervoer in de verkoop, honingemmers en nog een fraaie observatiekast. Maar liever praat hij, geconfronteerd met iemand uit het oosten van het land, over De Beemster, over het kruisdorp Middenbeemster en de Noordbeemster, de Westbeemster en de Zuidoost-

beemster: 7.200 ha groot en met ongeveer hetzelfde aantal inwoners. En ik kan niet zeggen dat hij staat op te scheppen over zijn regio. Bij het binnenrijden van Middenbeemster al waren ons de vele prachtige alleenstaande panden opgevallen, maar ook als ze niet alleenstaan, valt je mond open van de fraaie geschakelde pandjes, waaronder het Betje Wolff-museum, dat tot de verbeelding spreekt, ook omdat het op zaterdag, jammer genoeg, pas na 14.00 uur open is.

Tegenover Buis z'n handel heeft het Bijenhuis Wageningen flink uitgepakt. Ondanks de aanwezigheid van nogal wat personeel moet Roel ten Klei ook zelf volop aan de bak, hoewel hij het later, op een wat stiller moment niet laten kan zijn sociale contacten met de overige standhouders op zijn manier op te poetsen.

Niet te ontberen liefhebbers

De penningmeester van de Bijenteeltvereniging Beemster en Omstreken ('aangesloten bij de NBV'), Peter Conijn met wie ik telefonisch het een en ander heb voorbesproken, tref ik met zijn zus achter een uitstalling planten aan. Dit is liefhebberij maar hij weet er als medewerker van Enkhuizer Zaden wel het een en ander van.

De heer en mevrouw Eriks uit Zijpe houden zich met vlechtwerk bezig. Zij demonstreert hoe je stoelen mat, hij hoe je naast bijenkorven, zoals de bisschopsmuts ook eendenmanden en vogelhuisjes vlechten kunt.

De vogelwerkgroep Beemster is er met o.a. een mooie torenvalkkast en met een fraai 'boekje' waarin heel veel vogelnamen en met ruimte voor aantekening van de verschillende waarnemingen op diverse plaatsen.



Penningmeester Peter Conijn. Foto's: Mevr. R. Thissen



Ton Thissen op reportage voor BIJEN in gesprek met Piet Muntjewerf.

Landschapsbeheer Noord-Holland wordt vertegenwoordigd door o.a. Loes Stoop. 'Als je nog eens in Castricum bent, wip dan eens binnen in onze infowinkel, Dorpsstraat 72c'.

Natuurlijk ontbreekt het IVN niet. IVN-Waterland van Amsterdam tot Oosthuizen in noordelijke richting en van Volendam tot Purmerend in westelijke richting heeft een dijk van een jaarprogramma 2006 ontwikkeld.

Jelle Kampen is de secretaris van de bijenvereniging die momenteel 46 leden telt. Zijn stand etaleert o.a. Vlijtige Liesjes, Geraniums (hangend en staand), Fuchsia's, Ageratum. En hij verkoopt goed, want een diepgaand gesprek is gelet op de stevige handel, niet mogelijk. De plantjes komen van zijn broer Joop Kampen die een zaadteeltbedrijf heeft. Jelle zelf is chemicus en is als zodanig verbonden aan een laboratorium in Amsterdam. 'Als je van een fruitbedrijf afkomstig bent, blijf je daar oog voor hebben: voor de bijen meen ik en de bestuiving'.

Piet Muntjewerf over vroeger

Tot mijn verbazing laat tijdens onze voorbespreking Peter Conijn de naam Muntjewerf vallen. Ondanks mijn bekendheid met het boek Honderd Jaar Imkeren van Wieb Top heb ik Muntjewerf nooit met Middenbeemster verbonden. Maar hij woont er al vijftig jaren en is nog steeds lid van de vereniging. Hij wordt binnenkort 85 maar dat zie je niet aan hem af. En zijn geheugen hapert maar een enkele keer. Dus krijg ik op het terras van 'De Oude Munt' fraaie verhalen te horen. Een greep daaruit. Muntjewerf: 'Toen Van Rappard besloot op te stappen, kondigde hij aan al een opvolger op het oog te hebben. Daar had ik als lid van het hoofdbestuur vragen over: betrof het een imker en was hij lid van een vereniging? Dat bleek niet het geval. Een andere vraag was: waarom niet iemand uit het hoofdbestuur gepolst? Bijvoorbeeld mij. Er

werd gepolst en ik zei: ja. Toen brak er een 'strijd' uit tussen Jan Speelziek en mij. Hij was als militair eerder gepensioneerd dan ik, ambtenaar van het Ministerie van Landbouw. Hij had als 'Jan van de Veluwe' veel aanhang in Oost-Nederland en werd tenslotte tot opvolger van Van Rappart gekozen. Hij was voorzitter van 1978 t/m 1986. Daarna was ik aan de beurt: van 1987 t/m 1992. Ik moest met twee problemen in die periode afrekenen. Het eerste was: de afdeling Handel werkte steeds met verlies. Na een zorgvuldige analyse van het probleem en met de aanstelling van Roel ten Klei als bedrijfsleider werd dat euvel uit de weg geruimd. Het tweede probleem betrof het gezeur tijdens de Algemene Vergaderingen. Van Rappard had daar – de regent en de debater spelend – geen last van gehad. Die moest, zoals hijzelf zei, zo nu en dan eens tegen de korf schoppen om wat respons te krijgen. Maar na hem werden de gemiste kansen ingehaald. Door de verschillende afdelingen in groepen/kringen onder te brengen heb ik het rumoer wat kunnen kanaliseren en aldus weten te verminderen.'

Er komt op dat terras nog van alles ter sprake. Dat de Beemsterbijenmarkt in eerste instantie in Purmerend plaatsvond. Daar was een fruit- en groenteveiling. En daar troffen imkers en telers elkaar en werden afspraken gemaakt voor de fruitbestuiving. Dat hij (Piet Muntjewerf) al jaren geleden gestreden had voor de fusie. Maar dat dat alleen lukte m.b.t. het blad BIJEN, waarin hij vooral in Kees Roelen een compagnon vond. Dat het straks in 2012 vierhonderd jaar geleden is dat Leeghwater De Beemster drooglegde. Dat de bekende en vrijzinnige 18^e eeuwse schrijfster Betje Bekker werd uitgehuwelijkt aan de dertig jaar oudere predikant Adriaan Wolff, de eerste dominee van De Beemster. Op de pastorie wierp zij zich op de studie van de letteren en de theologie. Dat ... nou ja zo gaat dat op een terras op 6 mei in Middenbeemster als de zon schijnt.