

Imkerwereld

Oktober. De bijen zijn ingewinterd, een mooie tijd om in gedachten eens terug te gaan naar hoe het allemaal begon. Mijn eerste kennismaking met imkers en hun imkerwereld. Dat was in het voorjaar 2000. Ik bezocht veel markten en open dagen waarvoor ik zo ongeveer het hele land doorreisde. Dat leek me de ultieme manier om meer te weten te komen over het houden van bijen en contact te leggen met imkers. Op markten zoals in Veenendaal, Uddel, Driebergen, Kesteren, Reusel en Boxtel trok vooral de handel in bijen mij aan. Ik probeerde zo dicht mogelijk bij de handelende imkers te komen om zo te horen wat ze te bespreken hadden met elkaar. Maar wat ze tegen elkaar vertelden was voor mij allemaal imkerlatijn. Ik had zoveel vragen. Wat speelt zich af in die imkerwereld? Wat zijn imkers voor soort mensen? Als onervaren imker voelde ik me vaak behoorlijk onzeker!



Persoonlijk contact

Tijdens de bezoeken aan open dagen kwam ik al wat meer in contact met imkers. De meeste verenigingsleden kwamen nu zelf naar me toe met een verhaal. Dat vond ik erg plezierig! En wat waren ze bedreven allemaal! De locaties waar die bijenstanden zich bevonden hadden bovendien vaak een bijzonder karakter! Parken, kasteeltuinen, bossen, buitenplaatsen, wat een wereld! Als natuurmens sprak me dat wel aan! Het meest staan me de bezoeken aan de Brabantse verenigingsstanden nog bij. Naast een goed onderhouden drachtplantentuin en een voor wilde bijen bedoelde bijenmuur, was daar vaak ook een soort imkerkroeg aanwezig. Dan bedoel ik natuurlijk de ontmoetingsplek voor ervaren, maar vooral ook beginnende imkers zoals ik. Een imkerkantine. Iedere vereniging zou een dergelijke imkerkantine moeten hebben dacht ik toen, hoewel me ook al was opgevallen dat imkers vaak Einzelgänger zijn. In die periode had ik veel aan het boekje Het Bijenjaar van OB de Kat. Naast zijn praktische tips voor de handelingen in de bijen nam hij me, door zijn manier van schrijven, ook mee in zijn imkerwereld.

Fietstocht langs imkers

Nu, vijf imkerseizoenen verder, bezoek ik nog steeds

markten en open dagen. Tegenwoordig ontmoet ik daar collega-imkers en ben ik er achter gekomen dat imkers ook heel sociale wezens kunnen zijn. Zo organiseerde Bijenvereniging Driebergen - Doorn dit jaar ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan een aantal activiteiten. In het Von Gimbornarboretum was een mooie expositie. Van daaruit vertrok ook een fietstocht langs diverse imkers en kon men de verenigingsstal bezoeken. Het gaat te ver om hier te beschrijven wat er allemaal te beleven viel, maar achter ieder bezoekje schuilde natuurlijk een bijzondere imkerwereld. Een geweldig initiatief wat mijns inziens zo op landelijk niveau getild zou moeten worden!

Wat beweegt iemand om bijen te houden?

'Wat beweegt iemand om bijen te houden', kopte een artikel in een speciale bijlage ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van diezelfde bijenvereniging. Het antwoord op deze vraag wordt daarin als volgt beschreven. Allereerst de liefde voor de natuur. Als imker heb je aandacht voor ten minste twee aspecten ervan, het bijenvolk zelf en de planten en bloesem. Daarnaast is het bezig zijn met de bijen een kortstondig afscheid van de wereld waarin vooral techniek en communicatie het leven bepalen. Alleen met de bijen ben je weer terug bij de natuur en beoefen je een vak dat in de loop van de tijd maar weinig is veranderd.

Motivatie

Als iemand mij nu, zes jaar later, naar mijn motivatie om bijen te houden, naar mijn imkerwereld vraagt, komt de liefde voor de natuur op de eerste plaats. Ik heb al een aantal imkers ontmoet die, net als ik, in hun jeugd lid zijn geweest van een jeugdbond voor natuurstudie. Toeval? Het is heerlijk om bezig te zijn in de bijen. Je hebt geen haast, werkt in slowmotion en van het gezoem van de bijen kom je helemaal tot rust. Daarnaast kom je natuurlijk ook op bijzondere locaties. Niet alleen bij collega-imkers maar ook als je met de bijen op reis gaat. Soms moet je kilometers over onverharde weggetjes of dwars door boomgaarden om de kasten weg te brengen. Het is altijd weer een verrassing waar je dan terecht komt. Die imkerwereld, zou ik daar ooit nog van los komen?