



Bijenavontuur in Rusland

Vier van de zeven bijenwoningen
(foto: J. Speelziek).

Jan J. Speelziek

218 In augustus 2003 maakte ik met mijn vrouw een bootreis van Sint Petersburg naar Moskou, waarbij uiteraard de nodige aandacht werd geschonken aan de bijenwereld aldaar.

In het dorpje Mandroga, gelegen tussen het Ladoga- en Onegameer, was ten gerieve van de ca. 300 passagiers een uitstapje met een barbecue georganiseerd. Dat betrof een geïsoleerd, aan het water gelegen nederzetting, rijk aan huisvlijt. Het omliggende landschap bestond uit onafzienbare naaldwouden. Mijn vrouw deed bij een stalletje langs de weg alle mogelijke moeite om een potje honing van dit jaar te kopen. Eerst toen ze op een stukje papier het jaartal 2003 schreef en op de honing wees, ging het vrouwtje even naar 'achteren' en haalde een grote pan met honing, waaruit een potje werd gevuld. Nadat we even hadden rondgewandeld ontdekte ik plotseling aan de zoom van het dennenwoud een zevental nogal vreemd ogende bijenwoningen. We gingen er onmiddellijk op af en troffen daar tot onze grote verbazing geen bijen aan. Na deze kasten en boomstammen voorzichtig te hebben geopend, toonden diverse sporen aan, dat er recentelijk honing was geoogst. De explosieve voorjaarsbloei is daar feitelijk net voldoende voor een eenmalige oogst. Opmerkelijk was, dat de 'klotzbeutes' en de kasten respectievelijk voorzien waren van latjes en een soort raampjes, waaraan enkele wespennesten ter grootte van een tennisbal hingen. Behalve een paar dode muizen en een hagedis was er in die bijenwoningen verder geen levend wezen te bespeuren. Ondanks alle pogingen er achter te komen waar die bijen waren gebleven, lukte ons dat niet. Uiteindelijk concludeerden we, dat ze vermoedelijk als hongerzwerf de wijk naar elders hadden genomen. Overigens zagen we nergens

ook maar één bij vliegen.

Op de terugweg naar de boot passeerden we op enige afstand weer diezelfde bijenwoningen. Tot onze niet geringe verbazing stonden er vele passagiers op een goede honderd meter afstand geïnteresseerd naar die bijenwoningen aan de bosrand te kijken. Wat gebeurde daar? Een Rus, mogelijk de eigenaar, maakte er allereerste hande vreemde bewegingen, die de indruk wekten dat hij 'door al die bijen' werd gestoken en ze met beide handen probeerde van zich af te houden. Een interessant spektakel! Dat was althans de mening van vele toeschouwers, m.a.w. 'blijf op een afstand, het is hier levensgevaarlijk!'

Toen we onze reis leider daarover aanspraken, zei deze, dat betrokkene vermoedelijk had vernomen, dat er vreemden bij zijn bijenwoningen waren geweest. Om dat te voorkomen maakte hij een afschrikkingsdans, die minstens vijf minuten duurde. We waren allen zo verbaasd, dat we vergaten een foto van dat manneke te maken. Hoewel we verder geen bijen hebben ontmoet, genoten we van een schitterende bootreis, alsmede van de bezoeken aan Sint Petersburg en Moskou.

advertentie



Vakhandel voor de imker

De Immenhof

Kijk op www.immenhof.nl
voor prijscourant, aanbiedingen, markten enz.

Geopend: Zaterdag van 8.00 - 12.00 en na telefonische afspraak.
Harremaatweg 36, 3781 NJ Voorthuizen, 0342-472837 / 0653182006
info@immenhof.nl / www.immenhof.nl