

koningin kreeg het steeds zwaarder. Haar aanhang brokkelde af. Wat was wijsheid? Ook zij kreeg de indruk dat het haar nest was dat daar in die korf zat. Kon ze wel vliegen? Voorzichtig oefende ze. De nog aanwezige bijen moedigden haar aan om toch vooral door te gaan. 'Je kunt het!' riepen ze haar toe. Ze trok haar poten omhoog en daar hing ze in de lucht. Langzaam daalde ze in de richting van de korf. Alle bijen trokken met haar mee en vanuit de korf kwamen ze haar tegemoet. Het waren allemaal haar bijen. Ze landde veilig in de buurt van de vliegopening en stapte naar binnen. Ze deinsde terug. Wat een chaos. Ze beseftte dat het broed door de koude nacht allemaal dood zou zijn. Het stond haar opeens allemaal erg tegen. Bijen uit haar omgeving wisten haar over te halen om een eitje te leggen. Dat gaf haar een enorme kick en ze besloot meteen om door te leggen. Uiteindelijk hadden alle bijen de weg naar de korf gevonden. Best wel een aardige woning, zo'n korf. Deed niet onder voor de plek onder de nok van het dak.

Na een paar dagen gewenning gebeurde er iets wat de bijen opnieuw de schrik op het lijf joeg. Ze zaten net allemaal binnen toe het vlieggat werd dicht gepropt met papier. De korf bewoog naar hun gevoel heftig heen en weer. Iets wat ze nog nooit eerder mee-gemaakt hadden. Na een kwartiertje keerde de rust weer en later werd het vlieggat geopend. Verkenners keken even snel om de hoek. Een donkere, vreemde wereld, maar alles leek veilig.

Na een dag of drie gebeurde er iets dat het geteisterde bijenvolk weer hartkloppingen bezorgde. De

korf werd op z'n kop gezet en leeggehaald. De stukken raat werden, met bijen en al, onder in een houten kast geplaatst. Daar bovenop kwam een hele rij prachtige raten. Ze keken hun ogen uit en haalde de koningin erbij. Ze barstte in tranen uit en riep: 'Zo heb ik het altijd gewild, wat heb ik hier naar verlangd'. Ze liet haar achterlijf zakken in een van de cellen en legde een eitje. Het eerste van de honderden die op die dag nog zouden volgen. 'Mij krijgen ze hier niet meer weg' zei ze vastbesloten.

Borge en Mieke vonden het boeiend om te zien en te horen wat voor kapriolen het volk allemaal meemaakte. Gaandeweg werd het 'hun' volk. Ze besloten een kast aan te schaffen om zelf te gaan imkeren. Mits Harry en ik hen wilden inwerken. Dat doen we met alle plezier. Het volk is weer verhuisd en staat nu op het erf van Borge en Mieke, 100 meter van de plek waar ze eerder zaten. De bijen zijn de oude plek en het trauma inmiddels vergeten. Het is eind juli en het volk is behoorlijk gegroeid. Alles is in gereedheid gebracht om straks wat heidehoning te winnen want de heide ligt vlakbij. Wij vonden het een heel bijzondere redding van een bijenvolk en we wensen Borge en Mieke veel succes en plezier toe met hun bijenvolk.

advertentie

IMKERSHOP 'HET BIJENHUIS'



Een imker met verstand
wordt bij Het Bijenhuis vaste klant

Voor snelle bestelservice

tel 0317 422 733

fax 0317 424 180

e bijenhuis@bijenhuis.nl

Grintweg 273

6704 AP Wageningen



online winkelen bij www.bijenhuis.nl

Opleiding leraar bijenteelt

De Commissie Bijenteeltonderwijs organiseert in 2005 weer een opleiding tot leraar bijenteelt. De opleiding bestaat uit een A- en een B-gedeelte. Voor elk deel wordt één cursusjaar gereserveerd. Zie voor toelatingseisen en meer bijzonderheden de publicatie in het maandblad van september 2004.

Aanmelding

Voor meer informatie over de inhoud van de cursus kan men bij het secretariaat van de VBBN een informatiebulletin aanvragen. Hier is ook het aanmeldingsformulier te verkrijgen.

Secretariaat VBBN, Postbus 90, 6720 AB Bennekom, 0317-42 24 22, fax 0317-42 41 80,

E: redactie@vbbn.nl