

Kinderen over bijen

Ab Kuypers

De gezamenlijke bibliotheken in Nederland hebben 1996 uitgeroepen tot 'Het jaar van de natuur'. De afdeling Doetinchem van de VBBN heeft dit aangeprezen om de bijenteelt te naar voren te brengen in de plaatselijke bibliotheek werd een uitgebreide tentoonstelling ingericht over het imkeren vroeger en nu. Tevens werd het nut van de honingbij in onze natuur duidelijk gemaakt. Van de heer Brugman ontvingen wij een kort verslagje. Bovendien een groot aantal geschreven reacties van schoolkinderen na een les in de expositieruimte. Het verslagje 'gekleurd' 24 met een korte bloemlezing uit de uiteenlopende, soms 'prikkelende' opmerkingen levert het volgende verhaal op.

Tentoonstelling

Alles was zeer overzichtelijk uitgesteld met een beknopte omschrijving van de artikelen. Een publiekstrekker van de eerste orde was de geheel uit plexiglas gebouwde 10-raamskast, met een verbinding met de buitenwereld, gemonteerd door Aart Docter. Een waar stukje vakwerk. Voor de bibliotheek was het geen enkel probleem om de schilder het vlieggat in de ruit te laten snijden.



Schooljeugd

Veel waardering oogstte het initiatief van onze vereniging om de gehele tentoonstelling nadrukkelijk onder de aandacht van de schooljeugd te brengen. Onze opzet was dit klassikaal als een soort biologieles te presenteren. Liefst twaalf scholen toonden belangstelling om een dergelijke les met tastbaar en levend materiaal mee te maken. Elke klas werd in twee groepen verdeeld.

Een groep bekeek de veel geroemde film van 'Het Klokhuis', de andere kreeg uitleg over de tentoon-



stelling. Nadien kreeg iedereen een vragenlijst te beantwoorden over hetgeen hij/zij gezien en gehoord had. De beste werd beloond met een potje honing. Gezien de reacties, die iedereen op schrift kenbaar kon maken mogen wij concluderen dat het initiatief en de opzet zeer geslaagd zijn geweest.

Nut en noodzaak

Voor informatie aan volwassenen was er iedere dinsdagavond een imker bij de tentoonstelling aanwezig. Wij komen tot de slotsom dat nagenoeg iedereen doordrongen is van het nut en de noodzaak van bijen in de natuur. Gemeenten moeten rekening houden bij het beplanten van lanen, straten en groenstroken om de juiste drachtplanten te gebruiken. Rest ons alleen een oprecht woord van dank uit te spreken aan Het Bijenhuis en de VBBN in Wageningen voor het kosteloos beschikbaar stellen van ontzettend veel educatief en informatief materiaal. Hartelijk dank!
En wat hadden de kinderen te vertellen? Veel, te veel om alles te publiceren. Er waren zeer positieve en zeer negatieve reacties, bijzondere opmerkingen die nergens op sloegen maar daarom soms op de lachspieren werken, een enkele keer was de gebruikte taal shockerend direct, zoals kinderen soms zonder omwegen, hun waarheden kunnen verkondigen. We hebben uit al die opmerkingen een kleine selectie gemaakt. Lees en huiver en trek uw conclusies.

Positief

Over het algemeen werd er positief gereageerd. 'Het was leuk', valt minimaal twintig keer te lezen in de aantekeningen. Afgewisseld met (bijvoorbeeld) 'Heel interessant en leuk, lekkere honing, de ballen,' en 'Hartstikke leuk jo.' Herhaling is de kracht van de

reclame zullen we maar denken. Jonina vindt: 'Je kunt er veel van leren', terwijl Melanie toch nog wel enige bedenkingen heeft: 'Als de bijen nog hebben geleefd in dat potje vind ik het stom.' Femke: 'Lief, maar als ze prikken... niet meer!', Songhl ervaart de liefde kennelijk niet als iets zonder grenzen. Anouk of Robert doen het illustratief. Huub is in de ban geraakt van het onderwerp. Hopelijk heeft juf of meester na afloop van de les de koppen goed geteld want hij schreef: 'Ik ben er niet bij weg te slaan!'

Angst en afkeer

Niet alle kinderen zijn gecharmeerd (geraakt) van onze lievelingetjes. Hun afkeer wordt in klare, voor imkers misschien wel huiveringwekkende taal genoteerd. En dan blijkt dat er ondanks alles nog veel werk te doen is om angst en afkeer uit te bannen. 'Ik vind bijen vieze beesten maar het is wel interessant,' aldus vergoelijken M+E hun aversie. Laura is al iets minder positief: 'Ik vind bijen eng als ik er een buiten zie word ik bang.' Corina Kaak vindt er geen doekjes om en gebruikt provocerende taal: 'Gadverdamme wat een goor gezicht'. 'De bijen vond ik vies, voor de rest wel mooi. Maar van de hommels vond ik het zielig,' Angelique en Melanie.

Bijzondere indruk

Voor verschillende deelnemertjes aan de lessen roept het bijenleven bijzondere gevoelens op en verleidt hen tot opvallende opmerkingen. 'Ik vond het cool', schrijft Miriam, helemaal van deze tijd. Michel volstaat met 'Yes'. Heel wat minder kort maar even krachtig is de reactie van Bruni: 'Wij hebben laatst een zwerm bijen ontdekt. Toen hebben wij een imker gewaar-schuwd en toen hebben we een potje honing gekregen! De foto's zijn erg mooi!'

Boodschap niet begrepen?

Dat niet bij ieder kind het dubbeltje goed valt blijkt uit de volgende citaten. Anoniem: 'Ik ben fan van GTST! Jij ook??' Manon: 'Nee.' Volgende keer over paarden of honden,' verzoekt Melanie. 'Alleen de dode bijen waren leuk,' vond Anton. 'Het ruikt lekker,' ondervond Koen. 'Ik vond het geen kloot aan,' bekent een eerlijke anonymus. Maar gelukkig wordt ook dit tij van onbegrip gekeerd, want Kees en Jopie hebben als voornemen: 'Ik houd mijn spreekbeurt over bijen'. Terwijl Anne door alles in lyrische sferen komt te verkeren, gelet op haar poëtische reactie: 'een koetje en een kalfje, een flinder en een bij, voor jou zijn ze aan het dansen en aan het dansen in de wei.' Zodat er aan deze bloemlezing toch nog een goed einde komt.



Uit het Hoofdbestuur

B.A.H. Visser

De laatste vergadering van het bestuur van de Imkersbond ABTB in het oude jaar werd vooral besteed aan de voorbereiding van het 50-jarig bestaan van de bond. Daarnaast waren er uiteraard de meer gebruikelijke agendapunten zoals het maandblad, de eigen financiën, de samenwerking met de andere organisaties in de Bedrijfsraad en Ambrosiushoeve. spuutschade en bijenziekten.

Terug naar het jubileum

Na de oorlog 1940-1945 nam de ABTB haar taak weer ter hand, namelijk het behartigen van de belangen van boeren en tuinders. Daartoe werden ondermeer eigen diensten en instellingen in het leven geroepen. Zo ook voor de bijenhouders, die in een eerste algemene vergadering op 27 augustus 1947 besloten tot oprichting van de Imkersbond van de ABTB. De leden van deze nieuwe bond waren vrijwel uitsluitend boeren en tuinders. Dat veranderde in de loop van de tijd en in 1982 vond een wijziging van de Statuten plaats. Het lidmaatschap van de ABTB was voor de leden van de Imkersbond niet langer bindend voorgescreven.

Amper 14 jaar later en wel op 2 maart 1996, werden de Statuten opnieuw gewijzigd. De binding met de boeren- en tuindersorganisatie werd, met wederzijds goedvinden, geheel beëindigd. Een heel klein deel van het ledenbestand van de Imkersbond bestaat nog uit agrariërs. De historische band met de landbouworganisaties is voor de leden van de Imkersbond reden geweest om de letters ABTB te handhaven. Op 27 augustus a.s. bestaat de Bond dus 50 jaar. Dat wordt gevierd op 6 september a.s. in 'De Lutte' bij Oldenzaal. Het Hoofdbestuur heeft intussen een ontwerpplan voor de viering goedgekeurd en daarbij waardering uitgesproken voor het enthousiasme van de leden van de afdeling Oldenzaal die het feest voorbereiden. In de komende nummers zullen we ongetwijfeld meer van ze horen. We hebben zaterdag 6 september 1997 alvast genoteerd in de agenda.

Bijeenkomst NECTAR

Op 25 januari Utrecht organiseert NECTAR een bijeenkomst over de bijenteelt in Vietnam. Spreker: Mevr. Nguyen Thu Hang, Bee Research and Development Center, Hanoi. Onderwerp: 'Bijenteelttrainingsprogramma's in Vietnam'. Tijd: 14.00-16.00 uur. Plaats: Centrum Gebouw Noord, Padualaan 14 (De Uithof) Utrecht