

Zeg het met bijen

Ab Kuypers

Onlangs heb ik, nieuwsgierig geworden door een advertentietje in Bijen, het door Paul Adriaensen geschreven boekwerkje 'Zeg het met bijen' aangeschaft. Het is een misschien onnodig maar niettemin waardevol geschrift, in 1994 uitgegeven. Een boek als een mes dat aan twee kanten snijdt. Het lijkt mij niet alleen bestemd voor weetgrage imkers maar zeker ook voor taalgekken.



Paul Adriaensen publiceert veelvuldig in het 'Maandblad van de Vlaamse Imkersbond' uit zijn verzameling spreuken en gezegden betreffende de honingbijen en de bijenhouderij. Zijn boek is daar een weerslag van. Ik betwijfel overigens of het volledig is, waarbij ik mezelf direct afvraag of je met zo'n thema eigenlijk wel compleet kan zijn en of ik dat wel mag verwachten. De honderden citaten komen vanuit de hele wereld, vele uiteenlopende boeken en uit alle tijden 'met elementen en eigenschappen aan de bijenwereld ontleend', aldus de tekst op de omslag. Ga er maar aan staan.

Een echt leesboek is het niet. Betreffende het imkeren wordt je er dan ook niet echt wijzer van, hoewel er regelmatig een blik wordt gegund in de kennis van vroeger over honingbijen. Vandaar min of meer onnodig, maar eigenlijk is deze kwalificatie niet eerlijk. Waardevol vind ik het werk van onze Belgische collega zeker wel. En dat is misschien nog wel belangrijker. Mede door zijn inspanning, welke wel liefhebberij moet zijn, zijn veel spreuken bijeengebracht en kunnen gedrukt en ingebonden voor het nageslacht bewaard blijven. Behoeders van cultuurwaarden verdienen alle lof voor

hun werk. Benieuwd of hier ooit een vervolg op komt. 'Zeg het met bijen', rijk geïllustreerd met foto's en gravures, kent verschillende 'thematische' hoofdstukken, die op hun beurt weer zijn onderverdeeld in talloze onderwerpen. Een genot om 'zomaar' wat in te bladeren of iets treffends op te zoeken voor een bepaalde gelegenheid. De prijs van f34,75, die ik inclusief verzendkosten er voor betaalde, is op zich niet mis. Maar mede omdat het een goed verzorgde uitgave is lijkt het mij dat toch wel waard. Ik denk dat ik aan dit historische pareltje nog heel veel plezier zal beleven. Graag eindig ik deze boekbespreking met een zestiende eeuws uitspraak:

*'Zoals in bebloemde weiden de bieën honing zoeken,
Zo hebben wij gespeurd in oude en nieuwe boeken
En gulden woorden ons daaruit bijeen gegaard,
Voor hoofd en hart en vreugd, en 't eeuwig leven waard.'*

143

advertentie

Dé specialist in bijzondere produkten.

De Rit is dé specialist op het gebied van zuivere onverhitte honing; de beste honingprodukten als koek, mede enz.; bijzondere bijenprodukten als pollen, propolis, koninginnegelei en kosmetika; wasprodukten als kaarsen en raatvellen. Ideaal voor verkoop aan huis en op braderieën. Leveren zonder etiket (bijv. honing, mede en kosmetika) kan ook.

Vraag onze prijslijst, telefoon 0344 68 16 53

De Rit
NATUURPRODUCTEN
Retsenstraat 4
4011 JP Zoelen