

De totstandkoming van het jubileumboek

# Honderd jaar imkeren

Wieb Top

Begin maart 1989 stond er in het Maandschrift, het 'Groentje' dus, een oproep voor een imker, die tevens historicus was, om mee te werken aan de samenstelling van een jubileumboek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de VBBN. Het aantal reakties was niet groot, maar mij viel de eer te beurt om deze klus te klaren.

## Wat voor boek zou het worden?

Moest de geschiedenis van de imkerij in breder verband aan de orde komen, met als titel bijvoorbeeld: 'De Nederlandse imkerij van 1850 tot heden?' of zou de Vereening meer centraal moeten staan? Een samenvattende studie de imkerij bestaat nog niet en dr. Van der Woude en dr. Bieleman van de Landbouwuniversiteit zouden een dergelijke publicatie, als aanvulling op de geschiedenis van de Nederlandse landbouw- en veeteelt zeer toejuichen. Maar omdat een jubileumboek als dit, toch vooral gaat om de vereniging van imkers en hun wel en wee, is gekozen voor de laatste optie. Deze keuze betekende een duidelijke vaststelling van het doel en tegelijk een versmalling: niet de gehele geschiedenis van de imkerij kon aan de orde komen, maar wel de imkerij zoals de leden van de VBBN die mee in stand hebben gehouden.



## De wijze van werken

Een leescommissie heeft de auteur bijgestaan en alle kopij kritisch doorgelezen. Deze commissie bestond uit: Joop Beetsma, Frans Janssen, Nienke de Jong, Otto de Kat, Piet Muntjewerf en Dick Vunderink. Eind 1991 was een eerste opzet gereed en in 1992 is begonnen met het verzamelen van de gegevens die in het boek een plaats zouden krijgen. Een en ander hing af van de beschikbaarheid van bronnen. In het boek wordt enkele keren geklaagd

over het feit dat veel bronnen niet of niet meer aanwezig zijn. Voor de meeste gegevens moesten we te rade gaan bij het 'Groentje', dat vanaf het eerste begin een bepaald beeld geeft van wat er leefde onder de imkers. Daarvoor zijn meer dan duizend nummers doorgewerkt plus vanaf 1992 de nummers van Bijen.

## Beoordeling van honderd jaar VBBN

Wat niet mocht ontbreken was een evaluatie, een kritische weging van wat het historisch onderzoek had opgeleverd. De VBBN is geen leuke, zich onderling verkneukelende groep imkers geweest of een kalm en wijs genootschap van romantische idealisten. Er zijn

kleingeestige ruzies geweest en vaak is wat het HB nastreefde verkeerd uitgelegd. Door de leden is te lang toegezien hoe enkelen bijna alles regelden. De democratie heeft daardoor in onze vereniging pas in een laat stadium wortel geschoten en nadat de omslag in principe was gemaakt duurde het nog jaren eer ook aan de basis, bij de gewone imker dus, het besef doordrong dat men samen verantwoordelijk is voor de vereniging en samen de lasten en lusten moet dragen. Daarom staan er droevige verhalen in het boek, maar ook komt de geweldige inzet van velen naar voren. Het wordt duidelijk dat er zonder bijen-

verenigingen van de imkerij waarschijnlijk niet veel meer over zou zijn. Ook daarover kunt u veel nalezen in het boek, dat u eerst maar eens moet doorbladeren. Het is voor de imkerij van levensbelang om een vereniging als de VBBN in stand te houden en het is een voorrecht om er bij te mogen horen. Met het lezen en bladeren wenst de auteur u veel genoeg. Het Bijenhuis geeft het boek uit, maar het is met veel zorg gedrukt bij Walburg Druk in Zutphen. En ook het uiterlijk mag er zijn, daarover zullen we het wel eens zijn.