

Zeilen

P. Paardekooper

Het is een prachtige dag. Een zachte, maar constante bries voert ons zeiljacht over het wad. Links en rechts van ons glinsteren de zandplaten. Hier en daar liggen zeehonden te zonnen. Het is laagwater, dus oppassen geblazen. De geul is smal nu en ook niet bepaald diep en we varen halve wind. Als de geul verder naar rechts afbuigt, moeten we scherper aan de wind gaan zeilen met een kans dat we dan te hoog aan de wind komen en daardoor druk in het zeil verliezen. Gelukkig hebben we stroom tegen. Daardoor lijkt het alsof we hard vooruit gaan, maar aan de zandplaat naast ons zie ik dat we ten opzichte van de ondergrond maar langzaam vorderen.

244 Terwijl we geconcentreerd wind, zeilen, golven en wad afwisselend in het oog houden, verduistert plots de lucht. Het lijkt alsof een donkere wolk over trekt, maar gelijktijdig vult de lucht zich met een doordringend gezoem. Mijn vriend Basil, eigenaar van het schip, kijkt me verbaasd aan, maar voordat hij iets kan zeggen roep ik hem toe: 'Bijen!'

Het volgende ogenblik zijn we omringd door een enorme zwerm. Basil zwaait met zijn armen om zich heen en een soort paniek overvalt hem. Ik zie hoe hij het roer loslaat, en ons schip prompt van zijn koers af raakt. De rand van de zandbank naast ons nadert ineens met forse snelheid.

Met een sprong zit ik naast hem, en geef ik een ruk aan het roer.

'Waar komen die vandaan?', schreeuwt Basil, terwijl hij om zich heen blijft zwaaien.

'Hou op met zwaaien', reageer ik. 'Als je stil blijft zitten doen die bijen helemaal niets'. Dan vermindert het aantal bijen om ons heen, en even daarna is het weer stil. Ik heb ons schip inmiddels teruggestuurd naar het midden van de geul.

'Wat een enorme hoop bijen', zegt mijn vriend. 'Ja, dat is nu een zwerm', kan ik hem vertellen. 'Op zich niet iets heel bijzonders, maar wel apart dat die zwerm hier midden op het wad rondvliegt'. Een enkele bij komt nog langs, en ik kijk rond of ik er nog iets van de zwerm kan ontdekken. Intussen gaan mijn ogen geroutineerd door met het observeren van de stroom, de wind en het zeil. Terwijl ik omhoog langs het zeil kijk of het nog mooi staat, valt mijn oog op de zaling, een kort zij-uitsteeksel van de mast, waaraan de verstaging vast zit, die de mast overeind houdt. Daar, op een hoogte van zo'n vijf meter hangt iets nieuws. 'Kijk', wijs ik. 'Daar hangt de zwerm'. Met verbazing kijkt Basil omhoog. 'Niet te geloven', reageert hij,

'Wat is dat?' In de minuten die volgen leg ik mijn vriend het gedrag van bijen uit, vertel ik hem hoe een nieuwe koningin ontstaat en wat zwermen is. Ik eindig met te vertellen hoe zo'n zwerm op weg gaat, op zoek naar een nieuw onderkomen.

'Maar ze blijven hier toch niet zo aan mijn mast hangen?'

Met zekerheid is die vraag niet te beantwoorden, vertel ik hem, en zo varen we een tijdje door.

We concentreren ons weer op het zeilen, controleren onze positie, bekijken wind en golven en constateren met tevredenheid dat de wind nog steeds dwars van opzij komt en er geen vervelende bochten meer in de smalle geul zitten. Spoedig zullen we in breder water komen, waarna we kunnen aanvoeren op de haven van Terschelling.

En dan, even plotseling als ze kwam, maakt de tros zich ineens weer van de zaling los. Een enorm gezoem vult de lucht en het volgende ogenblik is het weer stil. Slechts het geruis van de wind en het geklots van het water is nog hoorbaar. In de verte zie ik een vage schaduw de richting van Terschelling uit gaan. 'Zo', zeg ik, 'Ik denk dat vanavond de Honing Koning op Terschelling ergens een zwerm kan scheppen.'

advertentie

IMKERSHOP
'HET
BIJENHUIS'



Een inker met verstand
wordt bij Het Bijenhuis vaste klant

Voor snelle bestelservice

tel 0317 422 733

fax 0317 424 180

e-mail bijenhuis@vbbn.nl

Grintweg 273

6704 AP Wageningen



online winkelen bij www.vbbn.nl