

Imkeren in gezinsverband

Leven met een imker

Ik weet niet hoe het u vergaat als partner van een imker, maar mij heeft het wel wat moeite gekost. Laten we bij het begin beginnen. Jaren geleden waren wij in Engeland op vakantie en zagen we een reportage over het leven van Broeder Adam. We vonden het zo interessant dat we besloten om Buckfast Abbey te bezoeken. We zagen van alles, maar geen bijen. De interesse bleef maar stond een aantal jaren op een laag pitje. Er kwamen kinderen en we dachten er niet meer aan. Intussen hadden we aan onze Engelandreizen aardig wat vrienden overgehouden. Na enkele jaren ging een Engelse vriend verhuizen. Hij had een huis gekocht met twee bijenkasten. Daar moest hij goed voor zorgen, anders ging de koop niet door. Onze aandacht werd weer gericht op de bijen, en we besloten ons samen op te geven voor een cursus imkeren. We haalden onze diploma's. We hadden ieder onze eigen apidea waaruit ons eerste volk zou groeien. Daar begon het al: mijn koningin werd niet bevrucht. En het duurde drie koninginnen voor er sprake was van een volk in wording. Er werd niets gezegd. Maar ik wist: dit was geen goede start.

Drachtplanten

Na de cursus begonnen er bij mijn partner vreemde interesses de kop op te steken. Was het voor de cursus nog: "jij wilde een tuin, dus hij is helemaal van jou"; na de cursus werd er toch wel zwaar op aangedrongen dat er zeer veel bijvriendelijke planten in de tuin werden gezet. Van mij werd dan ook verwacht het onderscheid te kunnen maken tussen drachtplanten en andere planten, want: drachtplanten eerst! Ook maakten opeens de bijen uit of we in het weekend wat konden gaan doen of niet. "Ik moet doppen breken; ik moet voeren; ik moet een nieuwe broedkamer plaatsen" bepaalden onze vrijheid in hoge mate. En samen werken in de bijen, daar was geen sprake van. We dachten dat het leuk was om samen een hobby te hebben, maar niets bleek minder

waar. Praten over hoe we het best voor een volk konden zorgen, liep altijd uit op twee meningen die niet verenigbaar bleken. Nee, dat kwam onze relatie niet ten goede. Al heel snel heb ik mijn volk aan mijn zoon overgedaan. Zo werd ik van mede-imker tot partner van een imker.

Eigenzinnig

Bent u wel eens mee geweest naar een bijenmarkt? Dan weet u, dat u meegaat voor spek en bonen. Want komen imkers elkaar tegen dan krijg je vriendelijk maar afwezig een hand. En u weet dan net zo goed als ik, dat we het volgende moment niet meer meetellen. Er ontspint zich een gesprek over bestrijding van de varroamijt en over F1-moeren die tegenvallen en wanneer je het best met wat voor suiker kunt inwinteren. En tot mijn verbazing knikt iedereen van ja en wordt er meegepraat. Maar op weg naar huis klinkt het heel anders. En thuis gekomen doet hij alles weer gewoon zoals hij denkt dat goed is. Volgens mij vormen imkers een eigenzinnig volkje. Honderd imkers betekent ook honderd verschillende meningen.

Propolis

En wat dacht u van propolis? Dat is toch wel een fantastisch goedje! Het werkt ontsmettend en is overal goed voor. Behalve dan voor je tapijt, je nieuwe leren schoenen, je laminaat. En laten we vooral de kleren niet vergeten. "Moet je niet even oude kleren aan?" "Nee, ik hoef alleen maar even de voerbakken bij te vullen." Maar er moesten ook nog wat doppen gebroken worden en nou zit er propolis in de gisteren gekochte nieuwe broek. En dan nog een laatste puntje. Raakt u ook altijd de fijnste plastic bakjes kwijt om er even de ontzegelwas in te doen? Natuurlijk krijg je die nooit meer terug want eerst moet de laatste honing er nog door de bijen worden uitgegeten en daarna blijken ze vol te zitten met ... jawel, propolis. Ach, bijen en partners, wat kun je er anders mee doen dan geduld voor ze opbrengen en intens van ze te houden.

Helma Schippers is de partner van Hennie Peters.

VOOR 11.00 uur	
	Opening studiedag door de bonds
	Mededelingen door de dagvoorzitter
	Start van de lezingen
	M. van Iersel: Europese bijenrassen en hun eigen
	H. Többen: Zachtaardige bij in Nederland een "must"
	Th. de Ronde: Nederlandse bij en hoe houd ik ze zo zuiver mogelijk
	P. Verkooijen: Buckfastteelt
10.30 uur	Start parallelprogramma
	Mevr. L. Vermaas en C. Stoutjesdijk: Bloemschikken
	Mevr. Jeanette Koene: Origami
10.30 uur	Start workshops
	Teeltgroep Marken + KI
	Rein ter Horst: Bijensteektherapie / Apitherapie
	Bijengezondheidszorg, dhr. D. Potjer: Bestrijdingsmiddellen