

historisch boemeltje op die lijn. Het is in handen van een stichting die de 'reizigers' op allerlei manieren verwent. En dat zijn er wel een paar honderdduizend per jaar. Het afgelopen najaar is het een paar keer voorgekomen dat ze achter mijn erf stopten om een bezoekje te brengen aan onze bedoening. Ik ben dus nu opgenomen in hun arrangement. We moeten daar nog beter mee leren omgaan, maar de mensen gaan gaandeweg merken dat we enthousiast zijn en dat er continuïteit in zit. Kijk, momenteel kost het allemaal meer dan het opbrengt. Maar we redden ons uitstekend. We werken er hard voor. Dag en nacht zijn we er mee bezig. Maar een belasting? Nee, als je het werk leuk vindt is er geen sprake van belasting. Integendeel. We beleven er elke dag plezier aan. En dan: vrijheid blijheid, dat is ook wat waard'.

44 Monique komt binnen met de kinderen. Ik zeg dat we het over haar gehad hebben en dat ik dat wel even controleren wil. Ze zegt: 'Ik vind het allemaal leuk om te doen. Het is een avontuurlijk bestaan. Je ligt wel

eens wakker maar ik zou het niet willen missen. Tja ... een veel gestelde en vervelende vraag is: 'Kun je er wel van leven?' Nou, we leven toch? Het wat en hoe ervan bepalen we zelf wel'. Jan zit er intussen relaxt bij. Baldi kijkt tevreden toe.

Wat ons betreft: Ga ervoor, jongens en meisjes. En het beste!

Dit interview vond plaats op 4 december 2002.

Imkerij en Bijenmuseum 'De Bijenstal' is geopend Van 1-4 t/m 30-6 op zaterdag, zondag en feestdagen; Van 1-7 t/m 30-8 op woensdag, vrijdag, zaterdag, zondag;

Van 1-9 t/m 30-10 op zaterdag, zondag;

Telkens van 10.30 tot 17.30 uur;

Van 1-11 t/m 30-3 iedere zaterdag van 10.30 t/m 12.30 en na telefonische afspraak

Adres: Oosteinde 41, 1674 NC Opperdoes, 0227-54 01 16, www.bijenstal.nl

bijen CURSIEF bijen

Rik Oldeven

Cursus

De aangenaamste cursus om te volgen als het bijen betreft, is ongetwijfeld de beginnerscursus. Zo ongeveer alles is nieuw en vooral wonderbaarlijk. Tijdens de theorielessen in de wintermaanden hang je in het zaaltje van het dorpscentrum de docent aan de lippen. Wat weet zo'n man veel en wat kan hij er boeiend over vertellen. De koffiepauze is te kort om er uitvoerig met medecursisten over van gedachten te wisselen. Hij blijkt al weer begonnen. Bij elven (zonder napraat) naar huis. In bed vraagt je partner hoe het was.

- Weet jij eigenlijk wel waarom bijen zwermen?

- Geen idee. Heb je de achterdeur gesloten?

- Ja.

- Weet je het zeker?

Eruit. Niet op slot. Nu op slot. Ze slaapt al. Jij ligt op je rug. Ja, waarom zwermen bijen nou eigenlijk? Morgen nog eens nakijken.

De prettigste cursus om te geven als het bijen betreft, is ongetwijfeld de beginnerscursus. Op wat sterke verhalen na weten ze van niks. Je kunt ze alles wijsmaken. Ze geloven je op je woord. Je moet natuurlijk wel een beetje bij de weg blijven, maar je kunt lekker van leer trekken. Ze hangen aan je lippen. En direct na de pauze zitten ze alweer klaar voor het volgende verhaal. Zo vergeet je natuurlijk op de tijd te letten. Tegen elven komt de beheerder van het centrum op de deur kloppen. Tot 10 uur, was de afspraak. Je maakt er snel een eind aan. Nog wel even opruimen. Je komt laat maar voldaan thuis. Je partner is al naar bed.

- Je bent laat.

- Ze vroegen me het hemd van het lijf.

- Ja, ja... je hebt ze weer de oren van de kop gepraat, bedoel je.

Dan begint haar gesnurk. Jij ligt op je rug.

Tja ... de volgende keer het toch wat korter houden. Kunnen ze ook nog vragen stellen.