



'Een houten bijenkorf,' hoor ik u denken. Ja, een houten bijenkorf, echt waar. Gemaakt van sinaasappelkistjes, plankjes gezaagd en verlijmd tot er een heuse bijenkorf ontstaat. Twee knoppen om hem heel gemakkelijk rond te draaien om het volk te bekijken. Een mooi stukje fantasievol hergebruik, dat waarschijnlijk een tijdrovend klusje is geweest. Vervaardigd door een inventief man, die heel enthousiast bijen wilde gaan houden maar super-allergisch bleek voor bijengif en daarom moest stoppen. Zodoende heb ik de korf van hem kunnen kopen en de lezers van Bijen wil ik dit fraaie staaltje recycling niet onthouden. Ingestuurd door: Theo van Mil uit Ammerzoden.

Rik Oldeven

## De Vutter-imker

'Bij het werven van nieuwe imkers vormen de zgn. Vutters een niet onbelangrijke doelgroep', las ik onlangs.

Als je na je pensioen aan bijen begint, krijg je na verloop van tijd spijt er niet eerder mee begonnen te zijn. Je beseft terdege dat een imkersleven er voor jou niet meer inzit. Dat is je nadeel. Het voordeel is, dat je op het gebied van de imkerij geen verleden hebt. Veenendaal en Eerbeek waren tot voor kort gewoon twee Nederlandse plaatsnamen en iemand met de naam Cees van Holland bracht je eerder met het reddingswezen dan met de imkerij in verband.

Gaandeweg kwam je ze wél tegen, de kennelijk hete hangijzers uit het verre en nabije imkerijverleden: ene ridder, een zemerij, contributieverhogingen, suiker en tabak, de Bedrijfsraad en die al een halve eeuw nagestreefde fusie.

Moet je je daar als beginnend imker van 60 wat van aantrekken? Je hebt - Deo Volente - hooguit nog 15 jaar te gaan, als je straks tenminste iemand bereid vindt de volle honingkamers van je volken te tillen. Je hebt zelf al een dik en dubbel verleden. Moet daar het verleden van de bijenhouderij nog bij?

Je hebt er geen zin in. Met geen verleden praat het trouwens ook een stuk makkelijker in je nieuwe 'baan'. Sinds een jaar of wat voorbij aan de zoete, maar botte plicht van werken voor de kost wil je bijen houden. Met hart en ziel. Niet belast met welk verleden ook. Wel gesteund door een heden gericht op de toekomst. Zo lang je voorraad strekt, natuurlijk.