

Bijen in paalwoning

Jan J. Speelziek

In de periode maart/april brachten mijn vrouw en ik onze vakantie door in Zuid-Afrika. Tijdens een busrit in het nogal bergachtige Transvaal zagen we enkele malen, op korte afstand van de hoofdweg, een aantal bijenvolken in een paalwoning. De reisleidster was zo goed bij één ervan even te pauzeren, zodat ik foto's kon maken.

Deze paalwoning bevond zich circa 2,5 m boven de grond temidden van het gras. De bijenkasten stonden op een stelling, geplaatst op een tweetal ronde stalen buizen, muurvast in de grond. Evenals op enkele andere plekken in genoemde provincie waren daarop 12 tot 14 bijenkasten geplaatst. Hoewel dat niet uit de foto blijkt werd er spaarzaam gevlogen.



Bijen in een paalwoning. Foto: Jan Speelziek

Waarom die bijen op zo'n hoogstand?

De onderzijde van die ronde buizen was met een of andere substantie ingesmeerd, hetgeen de indruk wekte een middel tegen mieren te zijn. De soliditeit van de stand wees er op, dat er ook nog andere grotere dieren in het geding konden zijn. Niet ver van deze plek stond een verkeersbord met een nijlpaard; eronder 'Dangerous at night'/gevaarlijk snags'. Een modderig riviertje in de nabijheid wees erop dat

genoemd bord niet overbodig was. Wellicht bevonden zich in dat gebied ook beren, bekende liefhebbers van honing. Op de vraag hoe men deze hoogstaande bijenkasten behandelt dacht ik aan een pick-up (kleine vrachtauto). Staande op de laadbak zou het aldus mogelijk zijn de bijen te controleren. Wij zagen langs diezelfde weg ongeveer tien van zulke bijenstanden. Mijn vraag is, wie heeft dit fenomeen eerder gezien of kent een publicatie, waarin deze wijze van imkeren staat beschreven. Het waren de enige bijenstanden die we tijdens ons bezoek aan Afrika zagen.

Nederlands jongste imker?

A. Seghers

Christoph Seghers uit Clinge is met zijn 5 jaar waarschijnlijk de jongste imker van Nederland. Hij kreeg deze week van een bevriend imker van zijn papa, een eigen bijenvolkje. Op 19 augustus wordt hij 6 jaar en als men hem vraagt: 'Wat wil je voor je verjaardag', zegt hij zonder aarzelen: 'bijtjes'.

Bijen koop je echter niet in een winkel, je bent vaak afhankelijk van een andere imker die een volkje wil afstaan of een zodanig groot volk heeft dat je het kunt splitsen. Je moet dan echter nog wel een koningin hebben, want met bijen alleen ben je niets. Zijn koningin heet Beatrix. De bijen van Christoph zijn de raszuivere, zeer zachttaardige Carnica's.

Terwijl zijn leeftijdgenootjes, en vele anderen, huiveren bij het woord 'bij', is Christoph gek op dit stukje prachtnatuur. Nederland krijgt steeds meer gebrek aan nieuwe imkers en bijenvolken, deze zijn zeer belangrijk voor de bestuiving van diverse gewassen zoals o.a. het fruit.

Voor alle duidelijkheid: 'de vervelende beestjes die 's zomers rond je taart, ijsje of glas hangen, zijn wespen en geen bijen. Bijen zijn vegetariërs en 'eten' enkel nectar en stuifmeel dat op bloemen en bomen is te vinden.

