

N 52° 14' 05.82"

O 06° 52' 07.56"

Plaats **Enschede**
Capaciteit **30 bijenvolken**
Uitvliegen **Zuid-west**
Sinds **1998**
Foto's: **Richard de Bruijn**
Tekst: **Gerbrand Holland**

In het prachtige Ledeboerpark, met zijn Engelse landschapstuinen, staat dit historische Koetshuis (1880), waar de afdeling Enschede nu al 25 jaar haar domicilie heeft. Het Ledeboerpark maakt deel uit van het grotere Wageler, een gevarieerd landschapsgebied aan de rand van Enschede en grenzend aan het al even groene gebied van de Universiteit Twente. Het gebied biedt

ruimte aan een door de IVN beheerde heemtuin, een biologische zorgboerderij De Viermarken en de Lammerinkswonne, een origineel Twents Loshoes. Centraal in dit gebied ligt Het Koetshuis. Het is tijdens de openingsuren een ontmoetingsplek voor de vele wandelaars. Het koetshuis stond oorspronkelijk naast de villa van Abraham Ledeboer, één van Enschedees textielbaronnen.



Bijen op Stand

Toen hij kwam te overlijden heeft hij het landgoed nagelaten aan de gemeente Enschede, op voorwaarde dat de villa afgebroken zou worden. Het Koetshuis is gespaard gebleven. In het Koetshuis bevinden zich veel historische imkerattributen, waaronder twee honingpersen uit de 17de eeuw. Je zou het met recht een bijenmuseum kunnen noemen. De afdeling Enschede geeft het publiek

graag voorlichting over alles wat met bijen te maken heeft. Ook verzorgt de vereniging er bijenlessen voor scholen. Er is een professionele slingerruimte, waar de leden, bijna allemaal zelf opgeleid, gebruik van mogen maken. De vereniging heeft van de NBV, middels de biodiversiteitsprijs, een mooie bijdrage gekregen voor een unieke kleurrijke Bijenlandschap-wandelroute, die

gerealiseerd gaat worden samen met de Gemeente Enschede en Wageler Samen, een samenwerkingsverband van alle belanghebbende partijen binnen het landgoed Het Wageler, waaronder de vereniging. De NBV Enschede bestaat al meer dan 110 jaar en heeft momenteel een honderdtal leden. Kom ons, wanneer dat weer kan, eens bezoeken!

