



# Pech

Tekst en tekening Teunie Bastiaan

Het is eind januari en vanavond speel ik een bijrolletje in de opera in Amersfoort. Ik ben druk bezig om alles in orde te maken. Dan gaat de telefoon. Het is de nieuwe buurman van de bijentuin. Hij vertelt dat hij vandaag bezig is met het neerhalen van de metershoge douglassparren in de tuin. Zijn stem klinkt niet als anders en ik vermoed dat er iets is misgegaan.

Hij laat me niet langer in spanning wachten en vertelt dat de laatste boom iets anders omviel dan gedacht. Precies de verkeerde kant op gevallen op onze bijenstal. O help. Dat is geen goed nieuws. Ik rijd er direct naar toe en zie een enorme boom helemaal uitgestrekt over de tuin liggen. De bijenstal is ingestort en de bijen vliegen in het rond. De kasten zijn beschadigd. Het is veel te koud voor deze kleine beestjes en ik bedenk wat ik nu ga doen. Mijn man komt

met een praktische oplossing. We plakken de kasten met duct tape aan elkaar en hopen dat de bijen weer terugvliegen als we de kasten zo goed en zo kwaad als het kan weer terugplaatsen, zo dicht mogelijk bij de oude plek. En ja hoor, het wonder gebeurt: de bijen gaan weer terug de kasten in. Wij gaan aan de slag met het opruimen van de ravage in de bijenstal en komen al snel tot de conclusie dat dit niet één-twee-drie op te lossen is. Met de buurman spreken we af dat hij ervoor zorgt dat alles wordt opgeruimd. Gelukkig is hij handig en ik heb er alle vertrouwen in dat ik weer een prachtige bijenstal krijg.

's Avonds laat, na het optreden, in de parkeergarage, wil de auto niet starten. Accu leeg. Hoeveel pech kun je hebben op één dag? ●

