

# Marga Canters 40 jaar binnen de korf van de NBV

Tekst Job de Jonge

Tegenwoordig is het uitzonderlijk als je 40 dienstjaren bij een organisatie werkt. Marga bracht het voor elkaar. Gedurende een groot deel van haar leven heeft ze zich ingezet voor imkers en bijenhouders. 13 Februari 1985 was haar eerste werkdag bij de toenmalige VBBN, die in 2006 na de fusie met de imkerbond van de Limburgse Land en Tuinbouw Bond (LLTB) en de Bond van bijenhouders NCB overging in de NBV.

Marga vertelt dat het menselijk aspect binnen het werk in de vereniging voor haar belangrijk is. Door een knieblesure zijn haar favoriete sporten zoals badminton en hardlopen niet meer aan de orde, wandelen en fietsen gaan prima. Verder zingt ze wekelijks met veel plezier in een klein koor.

## Hoe kwam je bij de VBBN terecht? Had je iets met bijen?

"Ik ben geboren en getogen in Wageningen, waar ik na de havo/meao een tijdje twee deeltijdbanen had. Eén was op personeelszaken van de Landbouwhogeschool in Wageningen, de ander in de horeca. Toen er een vacature voorbij kwam bij de VBBN op het secretariaat verwisselde ik die twee banen voor één bij de VBBN die gehuisvest was in mijn woonplaats. Ik kwam voor het administratieve werk, want van bijen wist ik niet veel. Mijn ouders hadden een winkel in feestartikelen en speelgoed. Onze tuin veranderde toen ik nog kind was, in winkelruimte, zodat ik niet echt met tuinbeleving ben opgegroeid. Mijn vader organiseerde vroeger vaak feesten en verzorgde bij veel evenementen in de gemeente Wageningen de muziek, verder zette hij zich sterk in voor de inwoners, en van hem heb ik vast het een en ander meegekregen wat ik later heb kunnen gebruiken in mijn eigen werk en leven.

## 40 jaar is een groot deel van je leven dan gaat er heel wat aan je voorbij

"Ja, ik kwam als twintigjarige single in deze baan. Tijdens mijn werkzame leven ben ik getrouwd en kregen we twee dochters. In de afgelopen jaren gebeurde er veel in de organisatie. Aanvankelijk waren er twee groepjes medewerkers, die van de winkel van het Bijenhuis en die van het secretariaat van de VBBN. We hadden gezamenlijke pauzes en zaten bij warme dagen buiten bij de voordeur van het Bijenhuis. Dat gaf verbondenheid. Jarenlang is er een grote afstand geweest tussen de toenmalige bestuursleden en de medewerkers. De jaarlijkse Algemene Ledenvergaderingen (ALV) vond ik leuk, vanwege de vele fijne contacten met leden uit het land. Veel imkers maakten er vaak een dagje uit van om naar Wageningen te komen, waar ze naast hun aankopen in de winkel vaak ook nog even gezellig op het secretariaat een praatje kwamen maken. Niet dat dat altijd gelegen kwam, maar ik maakte dan toch tijd voor de mensen. Op de dag vóór de ALV was ik druk met het verzorgen van presentielijsten, stembriefjes en -kaarten, zodat er tijdens de ALV gestemd kon worden. Ook het klaarstomen van de lunchruimte in het Bijenhuis hoorde hierbij."



Marga Canters. Foto Abe Maaijen

In de afgelopen 40 jaar maakte Marga diverse bestuursvoorzitters mee die een bepaald gezag uitstraalden, sommigen waren krachtige leiders en niet iedereen was makkelijk benaderbaar. Het waren de grote namen van destijds: Speelziek, Muntjewerf, Vunderink, Plaizier, Dommerholt en Berghoef. Vanaf ongeveer 2000 kwam er mede door de toenmalige voorzitter een andere sfeer in de vereniging.

## Kun je iets vertellen over de vereniging na 2000?

"De organisatie veranderde al voor de fusie, zoals de overgang van *'het groentje'* van de VBBN naar het tijdschrift *'Bijen'* met een redactie samengesteld uit drie verenigingen. Dat speelde al in 1991. In de periode tussen 1999 en 2009, toen Marleen Boerjan hoofdredacteur was, zij nam in 1999 de functie waar door het plotseling overlijden van de toenmalige hoofdredacteur Joop Beetsma, werden de contacten tussen de redacteurs en de mensen van het secretariaat ongedwongener. De redactie vergaderde maandelijks in Utrecht en ik notuleerde die vergaderingen. Na de fusie in 2007 veranderde het blad *'Bijen'* van naam in *'Bijenhouden'*. De NBV was een vereniging van bijenhouders geworden en veranderde geleidelijk aan tot wat ze nu is. Het Bijenhuis werd verkocht en de depots in het land verdwenen. De ALV's werden vervangen door de ledenraad. Eind 2019 verhuisde de NBV naar Ede en werd de naam van het secretariaat gewijzigd in NBV-bureau, dat leden, bestuur, de

Ledenraad, commissies, lokale verenigingen, derden en de redactie faciliteert en bovendien het gezicht van de NBV naar de buitenwereld is.”

### Zijn er gebeurtenissen die grote indruk maakten?

“Fijne herinnering heb ik aan jaarlijkse bijeenkomsten van de lokale vereniging Wageningen samen met alle collega’s, waarbij we gezamenlijk de maaltijd nuttigden. Zeker ook aan de viering van het 100-jarig bestaan van de VBBN in 1997 en aan de opening ná de verbouwing van het pand in 2015-2016. Heel fijn vond ik ook de feestjes van collega’s, mijn bruiloft waar zij aanwezig waren en de gezellige jaarlijkse personeelsuitjes. Met enkele oud-collega’s heb ik nog steeds contact.

Een meer schokkende ervaring was de verkoop van het Bijenhuis in 2017. Een vertrouwd team van collega’s van het secretariaat en de afdeling verkoop werd uit elkaar getrokken. De fijne contacten met leden en de toenmalige deponhouders, ongeveer 30 in het land, werden minder. Het mooie groene zonnige uitzicht vanuit mijn kantoor aan de zijkant van het pand moest ik definitief achter me laten toen we als NBV naar Ede verhuisden”.

### Kun je de lezers wat vertellen over het bureau in Ede?

“Ik heb nu vijf collega’s, eigenlijk werkt iedereen parttime. Zelf werk ik vier dagen per week als redactiesecretaris waarbij ik mezelf een beetje zie als de spin in het Bijenhouden-web; het contact tussen de redactie, auteurs, fotograaf, vormgever, drukker en natuurlijk de leden. Verder ondersteun ik de commissie Imkeronderwijs. Tegenwoordig zijn we als NBV-bureau telefonisch twee uur per dag bereikbaar en beantwoord ik op de dinsdag en woensdag de telefoon. Op maandag zijn alle collega’s aanwezig en hebben we werkoverleg. Dat is een drukke dag met vaak ook nog diverse andere overlegjes. Zo na het weekend een dag om, na een week van wisselende aanwezigheid, weer even met iedereen te verbinden. ●

*Goed dat de lezers dit onder ogen krijgen, want jij en je collega’s zijn de motor van de NBV. Je bent bovendien een levend archief dat een aanzienlijk deel van de geschiedenis van VBBN en NVB heeft meegemaakt.*

*Van harte gefeliciteerd met dit jubileum Marga!*



Met collega's buiten koffie drinken bij het Bijenhuis. Marga is de vrouw met het gele T-shirt rechts. Foto team Bijenhuis